



Forslag til forespørgselsdebat om behovet for en klimastrategi for Grønland. En sådan klimastrategi kunne samle alle de dele af tidligere strategier, der er relevante i forhold til klimaspørgsmålet.

(Inuit Ataqatigiit, Inatsisartut gruppen)

Tak til Inuit Ataqatigiit for at rejse denne forespørgselsdebat om behovet for en klimastrategi.

Demokraatits daværende medlem af Inatsisartut Steen Lyng fik på FM2019 vedtaget et forslag om, at der skulle nedsættes en ekstern ekspertgruppe, der skulle komme med anbefalinger til, hvad vi fra politisk hold kan gøre for at fremme en grøn og klimavenlig omstilling. Det var vigtigt for forslagsstiller, at hver enkelt anbefaling skulle indeholde en økonomisk konsekvensberegning for såvel samfund som borgere/virksomheder.

Demokraatit mener, at det er vigtigt, at en kommende klimastrategi tager udgangspunkt i de anbefalinger, der kommer fra denne ekspertgruppe. I den forbindelse vil vi gerne spørge Naalakkersuisut om, hvor langt ekspertgruppen er nået i sit arbejde, og hvornår man forventer at fremlægge anbefalingerne for Inatsisartut og befolkningen?

De menneskeskabte klimaforandringer kan allerede nu mærkes, og de bliver kun mere tydelige år for år. Det nytter derfor ikke noget, at vi læner os tilbage og tror, at det går over af sig selv. Vi er nødt til at tage udfordringerne dybt seriøst, og vi er nødt til at handle. Det gælder både os som beslutningstagere, og det gælder hver enkelt virksomhed og hver enkelt borger. Demokraatit tror på, at det er muligt at vende udviklingen. Men det kræver, at vi er indstillet på at yde en fælles indsats.

Vi ved, at netop klimaspørgsmålet er vigtigt for ungdommen. I marts 2019 gik børn og unge herhjemme på gaden for at få os voksne til at forstå, at det her er alvorligt. Det vil jeg gerne takke dem for. Børnenes og de unges stemme er ekstremt vigtig, og er et stort signal om, at vi som politikere er forpligtet til at handle. Vi skal huske på, at det er dem, der i dag er børn og unge, der skal overtage styringen og driften af vores samfund. Vi skylder dem at lytte og vi skylder dem at handle.

Det er dog vigtigt for Demokraatit at fastslå, at vi allerede i dag gør en stor indsats herhjemme for at bekæmpe klimaforandringerne. Et godt eksempel herpå er, at hele 72 procent af vores el- og varmforsyning kommer fra vedvarende energi. Her er vi et foregangsland, og det skal vi være stolte over.

Netop derfor er det så vigtigt, at vi får oplysninger om, hvor langt den førnævnte eksterne ekspertgruppe er nået i sit arbejde. COVID-19 har formentlig skabt forsinkelser i arbejdet, hvilket er helt forståeligt. Men det ændrer ikke på, at ekspertgruppens arbejde er meget vigtigt i forhold til at kunne udarbejde en ordentlig og



gennemtænkt klimastrategi. Vi må nemlig erkende, at vores økonomi ikke er til at gennemføre alt det, som vi gerne vil på klimaområdet. Vi er nødt til at prioritere vores indsatser, da vi som samfund er nødt til fortsat at have råd til kernevelværd til borgerne.

Demokraatit mener på denne baggrund, at der helt bestemt er behov for en klimastrategi, men det skal være en god, gennearbejdet og gennemtænkt strategi. Derfor er vi nødt til at afvente ekspertgruppens arbejde, inden vi sætter gang i arbejdet med en egentlig klimastrategi.

Det var Demokraatits foreløbige input til denne debat.