



ATASSUT

UKA15/96

Steen Lynge

17.11.2015

**Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der vurderer muligheden for at etablere en institution, der skal rådgive og hjælpe folk med personlig økonomisk gæld. Formålet skal være at tilbyde borgere med gæld gratis rådgivning fra relevante fagfolk med henblik på at få nedbragt gælden. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af en sådan institutions arbejdsopgaver samt hvilke typer fagfolk, der med fordel kan tilknyttes, og hvad en sådan institution vil koste Landskassen årligt i driftsmidler. Redegørelsen skal være færdig inden efterårssamlingen 2016.**

(Medlem af Inatsisartut, Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Rådgivning, vejledning og uddannelse er tre vigtige nøgleord for at gøre en befolkning bevidst om dets ansvar og rettigheder.

Atassut finder forslaget interessant, da en redegørelse netop skal afdække, om det vil være et godt tiltag for samfundet at skabe et center for rådgivning til borgerne om deres muligheder for at komme ud af deres økonomiske gældssituation.

Atassut finder ideen om et center for rådgivning til borgerne om vejen ud af en gældssituation interessant og relevant for Grønland, da de gode erfaringer – dog uden at disse kan overføres til grønlandske forhold uden justeringer – fra andre lande, er udtryk for, at behov for råd og vejledning for at komme ud af en gældssituation ikke nødvendigvis har noget at gøre med uddannelsesniveaue hos befolkningen i et land.

Det er fakta, at en stor del af den grønlandske befolkning er gældssat, fordi mange borgere har gæld til det offentlige. At samme borger også kan have gæld til andre end det offentlige ses også ofte i mange sager er ikke en hemmelighed. I rigtig mange tilfælde ses det for ofte, at borgerens gæld til det offentlige ikke er begrundet i, at borgeren tjener for lidt eller ikke får de nødvendige støtteordninger, så som fx boligsikring fra samfundets side.

Rettidig omhu

Selv om borgeren har betalingsevne og vilje, kommer borgeren ofte i gældssituationen, fordi borgeren ikke har de nødvendige redskaber til at få overblik over sin økonomiske situation til at træffe de nødvendige beslutninger i rette tid. Til at få denne overblik, kan det være en god løsning for samfundet, at vi få en institution, der skal hjælpe borgeren til at få det økonomiske overblik. Det vil i mange tilfælde resultere i, at borgeren kommer ud af en gældssituation og være med til at forebygge at komme ud i en gældssituation i fremtiden.

Er det ikke et område, bankerne eller andre private institutioner skal løse? Kunne man måske spørge. I Atassut mener vi, at opgaven i det store billede nemt kan løses hos private, men det er ikke det private erhvervsliv, der har ansvaret for at skabe en institution af en sådan art.



At så mange borgere står i en gældssituation i forhold til det offentlige viser, at det er et samfundsbehov, at borgerne får adgang til råd og vejledning til at komme ud af en gældssituation.

Med disse ord støtter Atassut, at Naalakkersuisut skal pålægges at udarbejde en redegørelse, der vurderer muligheden for at etablere en institution, der skal rådgive og hjælpe folk med personlig økonomisk gæld. Atassut skal derfor sende forslaget til videre behandling i rette udvalg.

Tak for ordet!