

16. marts 2017

I henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut fremlægger jeg hermed følgende forslag til Inatsisartutbeslutning:

**Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der definerer mulige fødevarepolitiske pejlemærker og visioner, der kan fremme sunde og varierede kostvaner hos befolkningen. Undersøgelsen bør ligeledes afdække potentielle tiltag, der kan fremhjelpe at prisniveauet på grønlandsk producerede fødevarer nedsættes.**

(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

**Begrundelse:**

At spise sundt er særdeles vigtigt for et menneskes sundhed. Adgangen til sunde madvarer bør til alle tider for alle være en mulighed, som handlende, producenter og de offentlige bør sikre gennem fælles kurs.

Kroppen indretter sig som regel efter det omgivende miljø, og fødevarer er tilpasset og indrettet efter det miljø vi lever i; men desværre ved vi også godt, at de Grønlandske fødevarer, som produceres her i landet er så dyre, at alt for mange borgere her i landet ikke har råd til dem. Omvendt ser vi fødevarer komme udefra i stor stil, hvilket er til trods for, at vi har mere end rigeligt af egne råvarer til kødproduktion, og kan være 100% selvforsynende, alligevel importerer vi fortsat fødevarer. Mærkeligt nok transporteres fødevarer tusinder af kilometer og sælges som færdigvarer klar til, at servere i hjemmet, endda til særdeles overkommelige priser til mange familier.

Der er et universelt råd, om vigtigheden af at spise sunde frugter og grøntsager, på trods af dette ser vi, at disse sunde fødevarer, der knap kan betales for blot bliver kassable og smides ud, fordi næsten ingen mennesker har råd til at købe dem.

Så længe priserne på sunde fødevarer er så dyre som de er og så længe det land, som vi køber fødevarer ind fra, har de højeste priser<sup>1</sup>, så må vi betegne forholdene for et sundt liv baseret på sunde fødevarer, som uforsvarligt dårligt i dag og det er på dette grundlag, jeg mener, vi har en helt speciel situation, der kræver, at vi gør en særlig indsats, for at løse disse hurtigst muligt.

Canada, som er vores nærmeste nabo mod vest hvor en stor del af dens område ligger indenfor det arktiske område, som vi selv er, med få mennesker boende i små isolerede bygdesamfund udover kæmpe landarealer har skabt grundlaget for et samfund med et sundt liv med sunde fødevarer hvor myndighederne, produktionsenhederne og handelsområdet samarbejder om, at organisere sig ud fra den fælles målsætning om, at der skal være sunde fødevarer til stede, hvilket vi kan lære meget af og gerne bruge til, at skabe de samme gode forudsætninger. (Se Nutrition North Canada`s websider<sup>2</sup>)

Med disse bemærkninger fremlægger jeg forslaget, idet vi har nået grænsen for politisk at ignorere de som lever i marginalerne i samfundet. Jeg håber at vi i samarbejde kan dreje udviklingen hen imod det bedre.

#### **Økonomiske og administrative konsekvenser for Selvstyret:**

Det er forslagsstillers vurdering, at undersøgelsen vil have en længde på 3/4 årsværk for en A/C-medarbejder, Udarbejdelse og færdiggørelse af rapporten inklusive oversættelse af det færdige materiale er indregnet i tidsforbruget.

#### **Økonomiske og administrative konsekvenser for de private næringsdrivende:**

Der er ingen umiddelbare økonomiske- og administrative konsekvenser for de private næringsdrivende på kort sigt.

#### **Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne:**

Ingen umiddelbare effekter på kort sigt.

---

<sup>1</sup> <http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=19360>

<sup>2</sup> <http://www.nutritionnorthcanada.gc.ca/eng/1415385762263/1415385790537>