



09. Maj 2019

FM 2019/10  
Aqqalu C.Jerimiassen

## **Politisk Økonomisk Beretning 2019.**

(Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde)

Vores økonomi er i fremgang. Det er disse ord som vi ofte høre nu. Det synes vi fra Atassut er positivt og noget som vi kan være glade for, selv om der fra nogle partier som synes at det er noget at blive sur over.

Vi har i Grønland uendelige muligheder for økonomisk fremgang, og vi har fra Atassut bidt mærke i at vi atter har vist, at vi kan have et godt samarbejde med vore rigsfæller.

Grønland befinder sig nu i en spændende tid, nu hvor vi har en fremtid med trafikale forbedringer i sigte. Derfor må vi være parate til forandring og ændring i den måde vi styrer økonomien på.

Hvis man ser på fiskeri som det primære erhverv og indtægtskilde, og vores gode økonomi fra fiskeriet i sig selv ikke er en dårlig ting og er noget som vi bør være taknemmelige for, må vi fra Atassut sige; vi kan ikke altid sætte vores lid til at vi kun har fiskeri som det primære indtægtskilde, hvis vi skal have en mere sikker fremtid og mere stabil økonomi. Vi må arbejde hurtigere for at vi får flere erhvervsmuligheder, hvis vi skal have mennesket i centrum, og det skal vi gøre med turisme, udvinding af råstoffer og olie, og andre erhverv der kan baseres ud fra vores naturs ressourcer.

Selv om vi fra Atassut har sagt at vores økonomi er på rette kurs, vil vi uden at skjule det sige, at det stadigvæk er nødvendigt at være en del af rigsfællesskabet. Vi kan stadigvæk ikke komme udenom bloktilskuddet udover vores egne indtægtskilder. Og derfor skal vi altid bestræbe os efter et godt forhold i rigsfællesskabet.

På grund af de skiftende priser på fisk kan vores økonomi ikke være stabil, og fra Atassut vil vi derfor foreslå følgende:

1. Fælles finansieringsmuligheder indenfor rigsfællesskabet for at skabe nye erhvervsmuligheder.
2. Turismebranchen skal være mere til gavn for vores befolkning.
3. Hvordan vi kan have mere gavn af fisk i havet og i søerne.
4. Skabe nye muligheder for at kunne flage med vores flag i udlandet.

*Fælles finansieringsmuligheder indenfor rigsfællesskabet for at skabe nye erhvervsmuligheder.*

Vi skal kunne erkende at Grønland stadigvæk har brug for indtægtsmuligheder, som vi selv kan bære, og disse nye muligheder kan vi opnå sammen med vores rigsfæller. Nu hvor vi skal til at



realisere fælles finansiering af tre nye lufthavne, så kunne det næste være udvikling af nye havnenlæg.

Vi bør også overveje kæmpestore anlæg som frihavne, som ofte benyttes i andre lande, som har plads til mange containere, så store skibe kan komme forbi, også i takt med at de arktiske farvande vil i fremtiden blive brugt mere og mere til trafik. På den måde vil fragt mod nord samt fragt til Grønland blive fragtet meget lettere og hurtigere.

*Turismebranchen skal være mere til gavn for vores befolkning.*

Der er i mange år blevet talt om at udvikle turismebranchen, uden at der egentlig er blevet gjort noget konkret. Vi har fra Atassut nu en klar melding om det. Vi skal ikke blot søge mod at kunne modtage mange flere turister til landet, for hvis vi får for mange turister vil det blive meget svært at skulle håndtere dem og styre dem, ellers ville vores smukke natur lide og risiko for at det vil påvirke vores hverdag, ved at priserne på varene stiger.

Herboende folk har inden for turisme blot mere eller mindre en tilskuerplads. Og hvis vi vil have økonomisk gevinst ved turismen der gavner befolkningen, skal vi have stabile jobs i turismen hele året rundt. Det nye og fremtidige trafikale struktur vil sørge for lettere adgang til byerne, samt de større beboelsessteder, og der kræves at man står klar til at kunne servicere turisterne. Blot ved at etablere tre lufthavne, vil der ikke komme flere turister af, det er os den herboende befolkning der skal tage denne opgave.

Vi hvis skal fylde vores lommer og tage dem fra turisternes lommer, skal vi stoppe med at have medynk til os selv og lade være med at pege på andre og sige at det er de andres skyld, især indenfor turismen. Ud over vores gode service, så er vi altså for gavmilde i vores land. Det kan man kun skamme sig over. Vi skal da kræve meget mere af turisterne.

Vi kunne tage en hotel i Grækenland som eksemel, hvis man skal overnatte dér, så vil der blive opkrævet en afgift mellem 0,5 til 4 Euro pr. Nat. Og det afholder turisterne ikke fra af at komme, og tværtimod fortsætter stigning af overnatninger, og landets indtægter fortsætter med at stige. Vi er for gavmilde over for de besøgende. Vi skal være bedre til at tømme turisternes lommer, hvor de alligevel rejser hjem smilende.

*Hvordan vi kan have mere gavn af fisk i havet og i søerne.*

Vi kan fortsat regne med at fiskeriet stadigvæk være det bærende indtægtskilde i vores land. Men indtægten er for lavt, faktisk kan vi nok kalde os verdensmestre indenfor at smide ting ud.

Hvis vi skal tale om at forbruge produktet bedst er Maniitsoq et godt eksempel. For man kan sælge torsken der er blevet "sultet" meget dyrere. Vi tænker aldrig over indholdet af fiskebouillon, som er blevet produceret i andre lande af affaldsprodukterne af fisken. Sådan noget mangler vi ikke noget af til at kunne lave selv, samtidig med at vi siger at vi vil bruge alle dele af fisken meget bedre.

Hellefisken, torsken samt rejen er de mest centrale. Men når vi vil være bedre til at være mere selvforsynende, så bør vi også kunne fylde fryserne, selv med ulk i vores butikker.



Vi mangler ikke søer i Grønland. Og vores søer er fyldt med ørreder. Selv om vi elsker ørreder, er de knap nok til salg i vores butikker. Og hvis vi skal formindske antallet af importen af norske opdrættede laks, og øge salget af vores egne produkter, er ørred et godt alternativ. Vi kunne også i fremtiden tænke på opdrætte egne fisk. Så kunne vi skabe muligheden for mere konkurrencedygtighed og mere eksport.

*Skabe nye muligheder for at kunne flage med vores flag i udlandet.*

Man siger at verden er blevet mere globaliseret. Vi kunne på det punkt være bagud i Grønland. Når vi så taler om at kunne flage med vores flag mere, er det tit sporten og kulturen vi taler om. Det synes vi fra Atassut ikke er nok. Vi skal søge nye muligheder ift. den nye tidsalder kunne fremme teater, musik samt eSport som kunne bruges til at bringe vores land ud i verden. Og når man taler om teater og musik, så er vinklen tit det kulturelle. Vi bør vende det og sige at vi skal have mere showbusiness, og bringe grønlands økonomi mod nye horisonter.