

Naalakkersuisuts strategi og handlingsplan mod vold (Medlem af Naalakkersuisut for Familie og Justitsvæsen)

Forelæggelsesnotat

(Medlem af Naalakkersuisut for Familie og Justitsvæsen)

1. behandling

Det er mig en glæde at kunne fremlægge Naalakkersuisut's forslag til en helhedsorienteret strategi og handlingsplan mod den udbredte vold i vores samfund.

Befolkningsundersøgelsen 2005-2010 viser, at 37 % af den voksne befolkning har oplevet at blive sparket, slået med knyttede næver eller genstande, mens 15 % har oplevet meget grov vold i form af kvælningsforsøg, angreb med kniv eller skydevåben. Andre undersøgelser viser, at børn og unge ofte er vidner til volden, og at de selv bliver udsat for volden.

Naalakkersuisut's holdning er klar: Vold er en forbrydelse og en krænkelse af andre mennesker, som vi ikke vil acceptere i vores samfund. Men vi kommer ikke volden til livs, hvis ikke holdning bliver fulgt af handling. Vi ved, at vold avler mere vold. Derfor må en effektiv indsats mod vold bryde den onde cirkel, som medfører, at dagens volds ofre bliver morgendagens voldsudøvere. Det kræver, at vi står samlet om at gennemføre en målrettet og vedholdende indsats.

Når vi taler om selvstændighed, handler debatten ofte om økonomi. Hvis vi skal opnå selvstændighed, er en selv bærende økonomi en klar forudsætning. Men lad os huske på, at der er to sider i ligningen. For først som sidst er det mennesker, der skaber udvikling. Derfor har vi brug for en befolkning med overskud og virkelyst, og det kræver, at vi investerer i mennesker. Hvis ikke - så risikerer vi, at mange igen bliver tilskuere til udviklingen.

Vold er en ondartet knude, der ekskluderer og marginaliserer mennesker, der har potentiale til at bidrage og være med. Desværre er der meget vold i vores samfund. Eksempelvis anslår undersøgelsen "Unge Trivsel fra 2011, at godt og vel 4 ud af 10 unge har været vidner til vold mod deres mor. Alene dét viser, at vi står med en stor samfundsmæssig udfordring. For kan vi virkelig være bekendt, at vores børn skal føle sig utrygge dér, hvor de burde føle sig allermest trygge; nemlig i hjemmet?

Naalakkersuisut's forslag til strategi og handlingsplan mod vold lægger hovedvægt på at bekæmpe vold i familien, da vi ved, at vold har alvorlige konsekvenser for børns trivsel og udvikling. Børn, der vokser op i et voldeligt hjem, er desuden i høj risiko for selv at blive volds ofre eller udsætte andre for vold og seksuelle overgreb. For voldsramte forældre kan volden blandt andet medføre vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, fastholde et arbejde og være gode rollemodeller for deres børn, hvilket de fleste forældre ønsker at være.

Skatte- og velfærdscommissionen skriver i deres betænkning, at vold i nære relationer beviseligt kan kædes sammen med kortere levetid, langvarig sygdom, psykiske problemer og sygefravær. Det er desuden påvist, at vold mod kvinder fører til akutte og kroniske helbredsproblemer. Kommissionen anbefaler derfor, at voldsproblematikken bliver tænkt med ind i alle indsatser, der er rettet mod at skabe trivsel, sundhed og social inklusion.

Indsatserne i handlingsplanen er rettet mod fire målsætninger:

- Vi skal tilbyde voldsofre bedre støtte og rådgivning
- Vi skal bryde voldsspiralen – bl.a. ved at oprette et behandlingstilbud til voldsudøvere
- Vi skal udvikle et bedre tværfagligt samarbejde omkring voldsramte familier
- Vi skal styrke viden og information om vold

En forudsætning for at bekæmpe vold er, at vi taler åbent om voldsproblematikken og sender et klart signal om, at vold er en kriminel og uacceptabel adfærd. Men vi kommer ikke volden til livs alene ved at tale om problemet. Der må også handling til. Naalakkersuisut fremlægger derfor forslag til en konkret og strategisk indsats mod volden.

Naalakkersuisut gør sig ingen illusioner om, at vi fra dag til dag kan bekæmpe den vold, der hvert år rammer tusindvis af borgere og koster samfundet dyrt. Men vi kan sætte os et klart mål om, at antallet af børn og voksne, der lever et liv med vold, skal reduceres markant. Naalakkersuisut håber, at Inatsisartut vil støtte op om forslaget, så vi kan stå samlet mod volden.

Jeg håber, alle partier vil støtte op og komme med forslag til, hvordan vi kan stoppe volden, og hvor vi skal starte. Lad os sende et klart signal til befolkningen om, at vi står samlet i denne sag.

Med disse ord ønsker jeg alle en god debat.