



Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi skaber grundlaget for et fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem

(Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut)

Tak til Inatsisartutmedlem Najaaraq Møller for forslaget.

Uddannelsesniveaueet i samfundet skal hele tiden være i fremgang. Det kræver massive og konstante investeringer. Alle børn skal som minimum kunne bestå Folkeskolens afgangseksamen, og så mange borgere som muligt skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse. Om det er en akademisk uddannelse eller en erhvervsuddannelse er i denne sammenhæng uden betydning. Det vigtige for os i Demokraatit er, at den enkelte vælger den uddannelse, hvor man bedst kan udnytte sine talenter, da det vil give mest værdi både for den enkelte og for samfundet.

Uddannelse er og bliver nemlig vort stærkeste våben i kampen for at sikre vort land en betydelig plads i en verden, der konstant bliver mere og mere globaliseret og mere og mere veluddannet. Uddannelse er samtidig fundamentet for vores velfærdssamfund, og en essentiel del af vore bestræbelser på med tiden at kunne forme en selvstændig stat. Det er gennem uddannelse, at vi tilegner os den helt grundlæggende viden og senere de videre specialer. Det er gennem uddannelse og oplysning, at vi lærer om hele grundlaget for at kunne forstå vores samfund. Og det er gennem uddannelse og oplysning, at vi skaffer os viden og færdigheder til at kunne åbne os mod verden.

I forbindelse med uddannelsesvalg har studievejledningerne en vigtig opgave. Der er rigtig mange børn og unge, der ikke rigtig ved, hvad de vil og som er usikre på deres muligheder. Her vil det være oplagt, at studievejledningerne bruger tid på at præsentere de uddannelser, der skal sikre, at vi i fremtiden kan besætte stillinger i vores kernevelfærd med god og veluddannet grønlandsk arbejdskraft.

I øjeblikket sker der en helt enorm teknologisk udvikling inden for eksempelvis kunstig intelligens, og der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens vil overtage nogle jobfunktioner. Hvilke, hvor mange og i hvor høj grad ved vi ikke. Til gengæld ved vi, at vi i fremtiden vil få mere og mere brug for veluddannet arbejdskraft, der kan varetage arbejdsopgaver, der kræver menneskelig kontakt og varme hænder. Jeg tænker her på jobs som pædagoger, skolelærere, sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter med videre. For Demokraatit at se vil uddannelser, der kan føre til jobs som de nævnte være attraktive og holdbare i mange år frem.

Men det er samtidig vigtigt for mig at pointere, at der ikke findes forkerte uddannelser. Alle uddannelser har en værdi, og det skal vi respektere. Vi må ikke blive sådan et land, hvor vi ser skævt til visse former for uddannelse. Tværtimod skal vi hylde alle de mennesker, der tager en uddannelse, da de dermed yder et vigtigt bidrag i forhold til at sikre fremtiden for os alle sammen.



DEMOKRAATIT
DEMOKRATERNE

Det var Demokraatits input til debatten.