



06. Maj 2019

FM2019/ 43  
Aqqalu C. Jerimiassen

**Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM2020 pålægges at udarbejde en strategi for forebyggelse af mobning i folkeskolen. Til brug for implementeringen af strategien, skal denne indeholde en konkret tidsplan for, hvornår de forskellige tiltag forventes igangsat.**

(Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit.)

Ligemeget hvor gamle vi er, har vi brug for at have et tryk tilværelse til hverdag, ligemeget om der er tale om børnehaven, folkeskolen, værestedet efter skole, samt jobbet når man bliver voksen, skal alle sammen være et tryk tilværelse.

Vi er begyndt at høre meget om mobning, og vi, der befinder os i salen er nok ikke nogen undtagelse, når det gælder enten at være ofre til mobning eller at være dem der engang har mobbet andre.

Vi fra Atassut mener, at vi bør sige til samfundet: At vi som forældre har et medansvar som en del af samfundet, da vi som forældre har et ansvar for vores børn. Det er blevet alt for udbredt, at man bebrejder lærerne samt de folkevalgte, da der findes mange lærere der står op hver eneste morgen for at kunne undervise vores børn.

Retningslinjer for både mobning og drillerier er ikke en dårlig ting i sig selv, dog vil vi gerne sige fra Atassut, at inden vi tyer alt for meget til diverse retningslinjer, må vi som forældre være i stand til at kigge os selv i øjnene, inden vi begynder at pege fingre ad andre.

Et tryk hjem med forældre der støtter og elsker deres børn, er vejen frem for at nedbringe mobning mellem børnene. Derfor vil vi gerne nævne igen fra Atassut, at det ikke er en dårlig ting at sætte grænser overfor børn, men at det er kærlighed.

Det kan ikke undgås at rette opmærksomheden mod de voksne, når man taler om mobning. I dag er det nemlig blevet en alvorlig nødvendighed at vi som voksne, for alvor bliver nødt til at kigge os selv i øjnene, når det gælder vores livstil.

Vi irettesætter nemlig vores børn mod mobning i dag, når vi samtidig med dette bruger alle mulige skældsord mod alle i Facebook, er der ikke tale om en ansvarlig handling.

Vi er desværre nødt til at indrømme dette som samfund, at vores måde at diskutere tingene på, ikke kan beskrives som en god eksempel, da der er så meget skænderier på sociale medier mellem de voksne, nedgørelser og grinagtig gørelser der blevet en hverdagsting, og for at nævne det én gang til, vil jeg understrege, hvorfor vi skal belære vores børn om mobning, når vi ikke engang kan finde ud af at opføre os bedre end dem. Selvom man har lyst til at støtte ordningen med retningslinjer til både lærere og de folkevalgte, er vi for det første som forældre nødt til at tage ansvar, for hvis vi



ikke gør noget som forældre, vil alle de retningslinjer kun være flotte skrifter uden at være til alverdens nytte.

Vi vil også fra Atassut påpege, at vi som i dag sidder i salen som folkevalgte skal tjene samfundet, samtidig med, at vi skal opføre os ordenligt og ærligt, derfor skal være forbilleder for samfundet. Vores måde at diskutere tingene på bliver mere og mere omdiskuteret som værende uden retning og som at vi flygte fra ansvaret, samt at det sommertider anses som kun for at råbe højest. Inden vi begynder at skabe alle mulige retningslinjer, bliver vi, som sidder i salen i dag, virkelig nødt til at lære at være forbilleder, så vi ikke kommer til at fremstå som ensporede, når det gælder forebyggelse mod mobning overfor vores børn.

Vi vil dermed fremsætte dette fra Atassut, og sende dette forslag videre til behørig udvalg.