



Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges i forbindelse med undersøgelserne af mulighederne for etablering af et vandkraftværk ved Aasiaat og Qasigiannuguit at undersøge mulighederne for at kombinere vandkraft med andre vedvarende energiformer til forsyning af ikke kun Qasigiannuguit og Aasiaat, men også mulige omkringliggende bygder. Undersøgelsen skal inkludere ny viden fra det igangværende forsøg i Igaliku med kombinationen af forskellige vedvarende energikilder og skal fremlægges for Inatsisartut senest til FM2017.

(Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

De bygder og byer som vi sammen skal udvikle skal ikke holdes nede. Vi skal løbende udvikle dem. Man siger at nogle af bygderne ikke har udviklingsmuligheder. Dem der kommer med sådanne udtalelser udvikler deres eget kår og de forsøger at fortælle os at nogle af bygderne skal lukkes, fordi vi ikke har råd til dem. Men sådan forholder virkeligheden sig ikke. Lad os i samarbejde udvikle os. Vi er enige med forslagsstiller Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit.

I stedet for at lægge strategier for finansiering af etablering af vandkraftværk for Aasiaat og Qasigiannuguit, er tiden nu kommet til at etablere dette. Dette har været undervejs længe og vi skal blot træffe en beslutning herom. Vi har god grund til at gøre dette, for der er mange elve der blot afventer at vi bruger dem til at frembringe energi. Vi kan ikke længere sætte vort lid til priser på ting udefra som vi ikke kan styre og som ikke kan svare sig og ikke frembringer udvikling, som i nogle år presser vores økonomi og fremgang.

Det kan bedre svare sig at vi bygger vandkraftsanlæg. Hvis landets borgere ikke længere skal betale dyrt er tiden nu moden til at man træffer en politisk beslutning. Det vil sige at vi blandt politikere skal øge samarbejdet. Vi skal se på dem vi træffer beslutninger om og involverer dem, og arbejde hårdere for at disse får et øget velfærd.

Det er helt sikkert at undersøgelsesivrige og rapporthungrende administratorer vil sige, at man selvfølgelig først skal foretage undersøgelser og disse vil så til sidst konkludere, at det ikke kan svare sig at bygge et vandkraftsanlæg. Så skal vi politikere ikke efterfølgende pr. automatik træffe en beslutning om at vi straks skal indstille arbejdet, fordi det ikke er lønsomt. Nej, det kan altid svare sig at lette folks kår. Vi skal stoppe med at sende folk ud af landet, penge skal arbejde i samfundet. Ved at styrke bygder og byer skal vi lette levevilkårene her i landet.

Inuit Ataqatigiit er fuldt ud enige med medlem af Inatsisartut Ane Hansens forslag. Ligeledes havde medlem af Inatsisartut Kalistat Lund her under forårssamlingen et forslag om at tilslutte Alluitsup Paa til vandkraftværket. Inuit Ataqatigiit arbejder for at bevilge midler til at fremme kår i mange bygder og byer; hvorfor? Fordi vi tror på at vi skal møde et fremtid som åbner op for mange muligheder. Fordi vi ikke anser bygdebefolkningen som et besparelsesobjekt, som vi ikke har råd til at opretholde.

INUIT ATAQATIGIIT

INATSISARTUNI



Sådan forholder det sig ikke. Spredte bygder og byer viser at det grønlandske samfund har kontrollen over landet. Man kan ikke stille spørgsmålstejn ved, at jeg siger at nogle af bygderne forholdsmæssigt set er til mere gavn for samfundsøkonomien end store byer. Lad os udnytte at vi har bygder, lad os udnytte de byer som har potentiale. De har alle mange muligheder. Vi har stadigvæk behov for en mere alsidig uddannelse og en bedre udnyttelse af vore ressourcer i udviklingen af vores produktion. Tiden er ikke moden til at bare sætte sig og sige: "Bygder kan ikke svare sig".

Hvis pengestrømmen skal være med til at skabe større udvikling her i landet, så skal vi sætte en stærk begrænsning på pengestrømmen ud af landet. Nye økonomiske muligheder, nye arbejdspladser samt nye forsøg for tiltag har et fælles behov, som er lønsomhed, lave priser samt lave priser på energi.

Inuit Ataqatigiit vil ligeledes understrege, at vi skal stille politiske krav til de virksomheder som samfundet er medejere af, det være sig Nukissiorfiit samt andre virksomheder. Vi skal styrke de virksomheder der med følelser om medborgerskab for vort land og for samfundet i deres daglige ledelse. Tiden er kommet til at vi arbejder for vort land og dets befolkning. Beviset for god lederskab findes ikke kun på papir, men det skal kunne ses på befolkningens levevilkår.

Lad os udvikle bostederne. Lad os politisk stå sammen om udviklingen. Den udvikling som vi har ansvaret for, ligger hos os politikere. Lad os med ansvarsfølelse og i samarbejde give befolkningen muligheder. Derfor henviser vi dette forslag til behandling i Inatsisartutudvalg. Vi håber at samtlige partier tilslutter sig forslaget.