



Aqqalu C. Jerimiassen
Atassut

EM 2023/7_2
27. Oktober 2023

Forslag til Finanslov for 2024.

(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Hvorledes skal vi prioritere? Baseret på folks lommer, eller ved at skabe eksport?

Atassut har i valgperioden 2019-2021 haft samarbejde med det nuværende største parti og det nuværende tredje største parti i oppositionen.

Når jeg tænker tilbage til fremgangsmåden og tonen under debatten om finanslov 2020 i 2019, undrer jeg nu hvorvidt jeg skal smile eller få kuldegysninger.

Vores fælles modstand mod afgifter, og vores stærke udtalelser, som borgerne nok nogle gange er blevet trætte af, hvor vi kæmpede hårdt.

Efter valget i 2021 blev vi et støtteparti for regeringen, hvor der var en stor samarbejdsånd tilstede, hvor jeg nok nærmest gav dem søde ord med på vejen.

Man lovede at forskellige afgifter der blev introduceret i 2019 vil hurtigst muligt blive fjernet.

Men efter 2021, var det eneste vi hørte skattereformen, og skattereformen er blevet til en forjættelse så snart indordningen eller fjernelse af afgifter bliver nævnt.

Men hvor er samarbejdsånden blevet af? Hvor er løftet om at sørge for borgernes lykke under nytårstalen i 2022 blevet af? Hvor er "Naammaleqaaq"-slogan blevet af hos dem der koordinerede demonstrationen der nu besidder høje poster?

Er de nu mon begyndt at råbe 'Naammaleqaaq' fordi de ikke kan vente med at indføre nye afgifter?

Vi var ellers fortrøstningsfulde at ændringen af emballagebekendtgørelsen ville føre til konkurrence, men nu ser det ud til at koalitionen vil bruge den til at nå folks lommer.

Deres politik nu er fuldstændig anderledes end dengang.

Med denne indledning, vil vi fra Atassut, under finanslovsforhandlingernes ræs, komme med disse budskab.

[Valgløfter skal vi realiseres, og ikke kun bruge dem som retorik](#)

[Vores ældre](#)

Vi skal rykke markant på forhold som vores ældre har, efter så mange år i arbejdsmarkedet.

Vi vil komme med disse bemærkninger til vores forslag om at fjerne beskatningen af alderspensionen.

Man bør bruge landsgennemsnittet for alderspensionen efter skat som målestok for alderspensionen.



Man kan sagtens indordne det således at man bruger det eksisterende beregningsmodel som Skattestyrelsen bruger, således at man slet ikke behøver at indføre en ny beregningsmodel.

Hvorfor skal det kun være folk der ikke gider at arbejde, der skal får udbetalt skattefrie ydelser? Vi kan jo allerede se forskellen nu, en borger der i mange år har ydet og loyalt betalt skat, og i modsætningen en arbejdsdygtig borger der ikke gider at lave noget og får skattefrie ydelser for det. Forskelsbehandlingen er alt for stort i dette tilfælde.

Vi vil gerne indgå et samarbejde med jer alle for at fjerne beskattningen af alderspensionen, for vi kan jo ikke bare undlade at gøre noget for dem vi er valgt for.

Byggeri i hele landet

Byggeri skal fremme vores land, og udgangspunktet skal ikke være stigende byggepriser, men konkurrence der skaber kvalitet skal reflekteres på priserne. Et departement skal ikke sætte retning på hvorledes byggeriet skal foregå, men det er privatiseringen der skal danne rammen for området.

Kender i andre lande der har boligadministrationsselskaber? Det er meget sjældent vi ser det.

Er Grønland mon et land hvor alt er afhængig af centraladministrationen! Vi mener ikke, at det skal indrettes på denne måde. Vi kan ikke bare se til, imens det offentlige konkurrerer mod de private.

Lige nu oplever vi stigende globale byggepriser, og Naalakkersuisut har planer om at omdanne byggeriet baseret på Parisaftalens bæredygtighedsprincipper.

Vi mener ikke at det er hensigtsmæssigt, idet byggepriserne vil stige markant af den grund. Naalakkersuisut arbejder for at indføre flere afgifter i byggeriet. Også selvom de reklamerer med at de har fjernet nogle afgifter. Dette er slet ikke tilfældet.

Til hverdag hører vi borgere der gerne vil få deres egen bolig. Vi mener at vi skal lytte til dem, for der findes rigtigt mange offentlige lejeboliger, hvor folk lever i dem selvom de er saneringsmodne.

Nu sidder Anlægs- og Renoveringsfonden med over 1 Mia. Kr, hvor det siges at pengene allerede er øremærket, og kan ikke bare bruges. Vi mener ikke at nuværende system ikke fører til fornuftig og rationel brug af anlægsbevillingerne.

Mellem partierne skændes vi om hver krone og øre fordi byggeriet er udfordret i mange bosteder.

Vi vil gerne fremme antallet af boligejere ved at gøre det lettere for dem, og vil begrænse lejeboliger, som lejerne kommer uendelig til at betale uden nogensinde at eje dem. Derfor er det interessant at finde ud af hvor meget efterspørgslen er for dem begge to.

Det er interessant at vide tal på hvor meget det vil koste at bygge ungdomsboliger på kysten, før man selv bliver en boligejer.

Uanset, bliver vi alle sammen gammel, og når vi ser på ældreboliger, giver vi slet ikke nok til området.

Vi har en stor opgave foran os hvad angår at gøre ældreboliger i større og mindre bosteder tidssvarende. Her er det vigtigt at samarbejde med kommunerne.



Atassut mener også, at man smøler for meget med at bygge boliger til ældre der selv kan sørge for dem selv.

Hvis vi ikke foretager noget mens byggepriserne bliver ved med at stige, hvad ender vi så med til sidst?

Indkomstskat

Vi i Atassut vil fortsætte vores mantra til skattereformen og sige; lad os indføre "flattax" for at gøre den offentlige administration så lille som muligt! Vi kan blive ved med at gentage os selv, sænk skatten markant, fjern alle mulige fradrag, eliminer årlige konsekvens med overskydende og skyldige skatter. Hvor du skal betale skat uanset om du lige har tjent 1kr eller 1mio kr.

Der tror vi at lysten til at arbejde vil for alvor komme, hvor opsigelser af arbejde baseret på spekulation om mængden af overskydende skatter elimineres, samt afhængigheden af skattefrie offentlige ydelser ligeledes elimineret.

Lad mig gentage mig selv til dem der godt kan lide at lege spindoktor, de tal jeg kommer med nu er kun eksempler, altså de tal jeg her nævner; hvis man sænker skattesatsen til 30%, bliver rådighedsbeløbet i kommunerne med 44% skattesats meget højt, hvor rådighedsbeløbet uanset indkomst bliver større. Vi kan så udnytte sænkningen af skattesatsen til 30%, ved at indsætte 2% skattesats der bruges til sundhedsvæsenet, hvor den totale skattesats i alt bliver til 32%.

Folk skal kunne vide hvad deres skattebetalinger bruges til: i dag ved vi kun hvor stor en procentdel vi betaler i skat, hvor der ikke står noget om hvor meget vi bidrager med til sundhedsvæsenet, anlægsområdet, uddannelsesområdet, eller socialområdet. Hvorfor står der ikke noget på bagsiden af skattekortet om hvor meget skatteborgeren bidrager med til hvert et område. Vi kan jo ikke blive ved med at sige til skatteborgerne: Her, læs finansloven hvis du gerne vil vide hvad skattebetalingerne går til.

Borgerne skylder det offentlige mange penge pga. centraliseringen; ved vi alle sammen. Vi skal sætte spørgsmålstegn ved om centraliseringen af forvaltningen af skatter har været det rigtige ting at gøre. Hvorfor sætter vi spørgsmålstegn ved det?

Der behøver vi kun at kigge på hvor meget borgerne skylder det offentlige penge, hvor summen er enormt pr. borger, og noget man slet ikke skal være smilende overfor.

Derfor er det naturligt at sætte spørgsmålstegn ved centraliseringen af forvaltningen af skatter. Vi skal overveje om vi ikke bør overdrage inddrivelsen af borgenes gæld til kommunerne og de respektive borgerservicecentre. Der bliver det interessant at høre hvad Naalakkersuisoq har at sige til det.

Hvordan skal vi tilrettelægge sundhedsvæsenet i samarbejde

Atassuts tidligere formand "aataqii" Siverth K Heilmann har ved starten af valgperioden i 2018 sagt at sundhedsvæsenet hænger sammen med borgerne, og ikke omvendt. At vellykkede behandlinger er altid godt. At trods det er der for mange af patienterne der bare sendes hjem, hvor behandlingen af dem bør blive bedre.

Nu er det snart seks år siden han sagde det, og selv nu i dag er sundhedsvæsenet udfordret, hvor vi har set at det i nogle tilfælde fører til tab af menneskeliv.



Sundhedspersonalet er mennesker ligesom dig og mig, der har brug for at slappe af nogle gang, og ikke mindst har brug for et godt arbejdsmiljø.

Derfor har vi fra Atassut sat spørgsmålstejn ved om vi skal blive ved med at sætte store bevillinger til side til Majoriaq i hovedkonto 31.07.05 samt 31.07.07. Man har jo sat arbejdsmarkedskontoret sammen med studieforberedende centre sammen for at bekæmpe arbejdsløsheden i en tid med massiv mangel på arbejde. Lige nu er vores udfordring noget anderledes, for nu er billedet vendt om, nu mangler vi arbejdskraft, og selvom det kan betragtes som værende godt, har vi nu også andre udfordringer.

Majoriaq i sig selv skal ikke være målet efter folkeskolen, for det har aldrig været formålet med oprettelsen af Majoriaq. Derfor skal vi genoverveje bevillingen til Majoriaq, og hos Atassut mener vi, at man skal finde ud af hvor stor en del af bevillingen kan flyttes til sundhedsvæsenet.

Vi mener, at et menneskeliv skal altid være det vigtigste, uanset om vi så skal få hjælp fra staten eller andre lande, eller hvordan man nu end vil indrette sundhedsvæsenet. Lad os være taknemmelig for enhver hjælp vi får til vores sundhedsvæsen.

Vi fra Atassut har i denne efterårssamling flere forslag hvad angår vores sundhedsvæsen, hvor vi bl.a. nævner ordninger der minder om sygesikringskort-ordningen, og en vurdering om der skal laves privatejede lægeklinikker. Atassut håber på at Naalakkersuisut tager emnerne alvorligt.

Hvorfor skulle det ikke være en mulighed for at besøge en privat lægeklinik hvis man selv har råd? Det ville ellers være med til at forkorte ventetiden i vores sundhedsvæsen.

Turisme

Man har talt om turisme som værende en del af erhvervssøjlerne i snart 30 år.

Vi er dog for gavmild og beklager for meget! Vi skal begynde at betragte turisterne som en indtægtskilde så snart de har købt billetten.

Hvorfor tøver man med at indføre en turistafgift på hotellerne, hvor vi uden at blinke betaler turistafgiften når vi tjekker ind i vores hotel i Kreta. Hvorfor skal vi så her passe på med at fornærme nogen og trækker tiden ud med at indføre afgiften. Vi bliver nødt til at se på det som en indtægtskilde og betragte det som eksport, og ikke kun tage udgangspunkt i borgernes lommer.

Vores fælle i rigsfællesskabet, Færøerne, har lært at udnytte krydstogtskibene fremfor bare at kigge på dem når de besøger. Atassut vil stoppe med at beklage, og lære fra Færøerne, og vise at partiet vil gerne indføre forholdsvis passende afgifter på turismeområdet.

For at fremme turismen i de bosteder hvor turismen endnu ikke er vellykket, skal være naturligt at det offentlige bruger ressourcer på at etablere turismesektoren, derudover skal det offentlige hellere ikke konkurrere imod private erhvervsdrivende i de bosteder hvor turisme i forvejen er godt etableret.