



ATASSUT

Steen Lynga

EM 2015/34

24.11.2015

Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi skaber et grønnere Grønland.

(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

Fra ATASSUT vil vi indledningsvist takke medlem af Inatsisartut Anders Olsen fra Siumut for fremmesættelse af et interessant og indholdsrigt forslag til forespørgselsdebat, som vi fra ATASSUT har følgende kommentarer til:

Det er for ATASSUT vigtigt at man passer godt på vores sårbare miljø – vi lever i den og får ofte føde derfra. Derfor er det også opmuntrende når medlem af Naalakkersuisut i sit svarnotat påviser Naalakkersuisuts opbakning og nævner alle de initiativer som allerede er igangsat og som de også har planer om at igangsætte.

De ting som forslagsstilleren og Naalakkersuisut allerede har fremført som man ikke kan være uenige i skal jeg ikke gentage her, men i stedet skal vi fra ATASSUT udtrykke vores opbakning og fremføre et par ting som vi mener er vigtige, også at være opmærksomme på.

Som det første vil vi fra ATASSUT påpege, at når der skal iværksættes strukturelle ændringer eller forbedringer, hvor nye procedurer indføres så glemmer man ofte noget så vigtigt som: kurser og uddannelse til de ansatte!

Dette vil vi gerne indlede med, da det er utrolig vigtigt hvis der skal ske ændringer, at man inddrager de medarbejdere der i det daglige skal udføre det arbejde der ændres ved, det kan være de medarbejdere der håndterer affald, energiforsyningen, forbrændingen eller andre medarbejdere i det offentlige arbejdspladser, således at de bliver trænet og uddannet i enten de nye procedurer eller udstyr der skal være ændringen eller forbedringen. Denne indledning har blandt andet til grund i at der for en del år siden blev bygget en del forbrændingsanlæg på næsten hele kysten i både byer og bygder, gad vide hvor mange af disse anlæg stadig bruges idag?



I forbindelse med mineraludvinding er der helt klare regler for håndtering af affald og forurening, disse burde vi som minimum selv følge samtlige steder over hele kysten – der er vitterligt behov for at stramme op om tilsynet med affaldshåndteringen, da det er vigtigt at have kendskab til hvordan det evt. kan have indflydelse på borgernes sundhed – særligt på de steder hvor der ikke er forbrændingsanlæg, men kun lossepladser.

Hvis myndigheder udviser ligegyldighed i forhold til håndtering af affald, så vil borgerne jo bare videreføre den ligegyldige attitude for værende normal – myndighederne skal være foregangsmodeller!

Det er utrolig vigtigt hvis vi skal tænke i bæredygtighed, at vi i højere grad tænker vort land i renere baner. Det kan være med til at bidrage til energiforsyningen, som samtidig kan give byer og bygder noget så vigtigt som et renere miljø. Og der skal vi fra ATASSUT opfordre Naalakkersuisut til i højere grad have et tættere samarbejde med kommunerne om en koordineret national indsats for affaldshåndtering.

Det at vort land ligger i de arktiske egne, gør jo også at vores miljø er ekstra sårbart, derfor mener vi også i ATASSUT, at der i højere grad skal stiles efter at øge og udvikle samarbejdet med andre arktiske lande. Vi skal i højere grad samarbejde med arktiske lande, hvor der allerede er brug af vedvarende energi samt erfaring, så vi på den måde kan finde frem til hvad der kan være egnet til at blive brugt i vort land og hvad der skal til af tilpasninger, det kan også måske være med til at bane vejen frem for udviklingsmuligheder med mulige investorer.

Vi mener også i ATASSUT at der højere grad er udviklingsmuligheder inden for Center for Arktisk Teknologi hvad angår vedvarende energi, hvor man må kunne indgå samarbejde med større produktionsvirksomheder der arbejder med vedvarende energi og ikke mindst udbygge mulighederne for at samarbejde med andre arktiske forskningsinstitutioner indenfor energiudnyttelse, derudover se på mulighederne for at udvikle mulighederne for at vort land også kan benyttes til test af forskellige energityper.

Ja, der er rigtig mange muligheder for vort land, og eftersom vi ligger isoleret og bosætningsmønstret er spredt over store områder, så gør det også tingene dyrere, derfor mener vi i



ATASSUT at man skal være mere vågen overfor at finde udenlandske samarbejdspartnere som kunne have interesse i at investere.

Det var hvad vi fra ATASSUT på nuværende tidspunkt ville bidrage med til debatten.