



Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut senest til FM2020 at fremlægge en handlingsorienteret indsatsplan, der skal tage sigte på at nedbringe forbruget af plastik. Indsatsplanen skal indeholde konkrete delmål og initiativer. Indsatsplanens overordnede målsætning bør ikke ligge under de ambitioner EU har udstukket til nedbringelse af forbruget af plastik.

(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

Demokraterne skal hermed takke Inatsisartutmedlem Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit, for hendes forslag om at pålægge Naalakkersuisut at fremlægge en handlingsorienteret indsatsplan, der skal tage sigte på at nedbringe forbruget af plastik. Planen skal indeholde konkrete delmål og initiativer, og disse mål skal ikke ligge under de ambitioner EU har udstukket til nedbringelse af forbruget af plastik.

Demokraterne er helt enige i, at forbruget af plastik og dermed udledningen af dette og andre skadelige materialer skal nedbringes, også i vort land.

Grønland er under en rivende udvikling. Uanset om det handler om erhvervslivet eller forbrugsmønstret, så sker udviklingen hurtigt.

Grønland er nemlig blevet en del af udviklingen som den industrialiserede verden er kendt for. Udvikling som er bygget på at forbruge og smide ud. Det betyder, at befolkningerne anskaffer sig nye ting for at smide disse ud og derefter skifte dem med nye ting, ganske kort tid efter. Dette forbrugsmønster betyder voldsomt forbrug af plastik.

Naturen lider under denne form for forbrugsmønster. Plastik og andre forbrugsmaterialer skader vor natur, idet plastik og andre ting er svært nedbrydelige i naturen. Når naturen bliver skadet, bliver dyrene og mennesket skadet. Det er ikke holdbart for nogen.

De dage skal være forbi, hvor den desværre fortsat udbredte holdning om, at vort land er så stort og kun beboet af så få mennesker, at vores forbrugsmønster af eksempelvis plastik og fossile brændstoffer ikke har nogen betydning for vor omgivende natur.

Vort land skal som en del af verdenssamfundet tage del i ansvaret for, at vi som mennesker og dermed som forbrugere skader vor omgivende natur med vores forbrugsmønster af blandt andre materialer som plastik.

Det er nu, at vi er nødt til at agere og ikke vente til i morgen. At vente vil kun skade vore efterkommere og deres sundhed.

Vi skal som land have en handlingsplan, der er konkret og med delmål, som skal kunne måles som tiden går. Så vi kan se, om de tiltage der måtte været taget har en god effekt eller om disse skal justeres eller om der skal flere løsninger på bordet, så vi bedst kan beskytte naturen mod et skadeligt forbrugsmønster.



Det er med disse ord, at vi i Demokraterne indstiller forslaget til vedtagelse.