



**Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med anbefalinger til hvorledes en tidsvareende og administrativ hensigtsmæssig ungdomstjeneste kan genindføres. Resultatet skal fremlægges Inatsisartut senest under EM17.**

(Medlem af Inatsisartut, Suka K. Frederiksen, Siumut)

(1. behandling)

Ungdomstjenesten blev nedlagt i 2007, og den er siden blevet erstattet af andre tiltag, bl.a. de af Naalakkersuisut i dag oplyste. Demokratesne ser intet til hinder for, at de unge netop får tjeneste tildelt med dertil knyttede krav om, at stå op, lære at gå på arbejde, gøre sig bekendte med deres lokalsamfund og på denne måde bevare en tilknytning hertil.

Vi mener dog ikke at private aktører som Timi Asimi m.fl. i fasen af undersøgelsen skal være andet end høringsparter i forslaget sammen med Alle udbydere af denne slags tiltag til unge. Vi mener samtidig at arbejdsgruppen må indgå i det allerede meget økonomisk byrdefulde og omfattende arbejde der er i gang i Departementet for Erhverv omkring arbejdsløshedssatsningerne på Majoriaq med flere.

Samtidig vil vi også påpege at der bør ske tværfagligt samarbejde, og at unge med misbrugsproblemer, og problemer i hjemmet som ikke går på studier bør tilbydes et fortrin i køen for at få hjælp af psykolog, psykoterapeut eller andre der kan samtale med dem – særligt op til 21 år, som en del af indsatsen i fht. denne gruppe. Der er fortsat store problemer med misbrug, seksuelt misbrug og vold i vort land, hvorfor vi fra Demokratesne også tror, at dette er en essentiel del af problemstillingen – selv om de unge selv måske ikke i første omgang peger dette ud.

Det skyldes at denne type problemer kan være tabu, kan være vanskelige at tale om, eller at de simpelthen ikke kommer i tanker om, at denne type problemer kan have sammenhæng med deres lyst til arbejde, uddannelse eller mulighed for at koncentrere sig, at føre et godt liv og så videre. En del af indsatsen for at få de unge i noget der minder om ungdomstjeneste er også at sikre at deres psyke er sund, og at de kan leve et roligt liv. Fri for at vandre på gaderne, sove hos andre, skjule hemmeligheder derhjemme eller hos deres kammerater og så videre.

Et forslag kunne også være vredes-håndtering og sorg-håndtering som en del af indsatsen for særligt unge mænd – der ofte overses i vort arbejde med at få tilpasset de unge til arbejdsmarked og samfundet. Mest fordi, de kan være de ”hårdeste nysere”, at deale med, hvis de er utilpassede.



Derfor ønsker Demokraterne et tværfagligt samarbejde med Familiedepartementet, og kommunerne omkring de tiltag der forankres i Majoriaq, således der skabes gode arbejdsgange som henviser de unge til de tilbud de har særligt brug for.

Når dette så er sagt, glæder det os i Demokraterne, at samfundstjeneste og indlemmelse i samfundet også er med i forslaget, og vi er ganske enige i, at de unge har godt af at være med i arbejdet i deres lokale samfund. Det er vigtigt, at vi sikrer de unge en god start på arbejdslivet – og at de oplever et arbejdsliv, vi har brug for alle de erhvervsaktive mennesker vi overhovedet kan få i landet, for at vores fremtid skal se mere lys ud end fremskrivningerne i dag levner plads til.

Med disse ord indstiller vi forslaget til vedtagelse, med den forståelse at vi ønsker arbejdet forankret i eksisterende teams der arbejder med disse problemstillinger i forvejen.

Tak for ordet.