

INUIT ATAQATIGIIT INATSIARTUNI



UPA2023/168
25. April 2023
Kristian Jeremiassen

Forslag til forespørgselsdebat om hvordan flere kunstnere kan gøres mere selvstændige uden at være afhængige af de offentlige støttemidler.

(Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jeremiassen, Atassut)

Ordførerindlæg:

Kunst, kultur er meget vigtige i samfundet, mener vi fra Inuit Ataqatigiit og med vægt og begrundelse af dette, finder vi det vigtigt med støtte. Gennem kulturen binder det os sammen og fjerner forhindringer og gør oplevelser i livet lettere.

Dem, der arbejder med kulturen, har arbejdet tålmodigt og seriøst i mange år, og ud fra dette kan man se at det ikke er pga., penge, men ud fra hvad de gerne vil ud med indefra og heldigvis ses virkningerne klare.

At leve som kunstner er at være sig selv, at udvikle noget selv, og det at sørge for at fylde på fysisk og psykisk i samfundet bør nødvendigvis ikke være styret af myndigheder og kunstneres frie arbejde bør styrkes for til stadighed at kunne udvikle samfundet via kulturen.

Det bedste for samfundet og kunstnerne må være at sørge for, at de kan udføre deres arbejde ved ikke kun at være afhængige af støtte, for arbejdet giver indre styrke og selvtillid og glæde.

Skattereformarbejdet pågår og vi arbejder på det i Inatsisartut, og i Inuit Ataqatigiit mener vi også, at skattereformen må tilgodese kunstnerne ved lettere forhold ved at være åbne over for muligheder og som eksempel har musikere arbejde og har som bierhverv/-indkomst musikken, hvorigennem de spreder stor glæde, sammenhold og udvikling blandt befolkningen vha., kulturen. Mulighederne er blevet bedre i forh.t., tidligere, men vi kan ikke stå stille og med let bøjlet hoved være stolte af disse, for vi er stadig igang med de politiske rammer.

F.eks., kan det være stor gavn for kunstnerne, hvis de på ligefod med fiskerne og fangerne kunne trække deres udgifter fra til materialer, de har brugt og

INUIT ATAQATIGIIT INATSISARTUNI



skal bruge i deres metier, det ville være en stor gavn, det vil vi i Inuit Ataqatigiit gerne være med til at drøfte som en af mulighederne.

Selv om vi lever i et lille samfund med en lille befolkning, er det ikke et spørgsmål om befolkningens størrelse, mulighederne i verden bliver til stadighed bedre og vi kan udvikle dette ved bedre udnyttelse f.eks., har vort nationale kunstmuseums bestyrelse ved at lede efter muligheder fundet og åbnet muligheder for at realisere den store bygning, arbejder og kunstsamlinger og som vores efterkommere kommer til at passe på til langt ud i fremtiden.

Vores identitet som folk og en af vores største fundament er kunst i udvikling og hvis vi har produkter, som er blevet til dybt indefra, kommer samfundet i videre udvikling, i Inuit Ataqatigiit mener vi, at kunstneren er den, der er selvstændig og som udvikler uden styring udefra.

Til sidst vil vi gerne sige, at de resultater, der er opnået i de forgangne år, at vi ikke må nøjes med at stoppe, hvor vi i dag er nået til, at fortsat økonomisk støtte til kunstnerne ikke kun skal ses som udgift, men skal ses som et arbejde med udgangspunkt i vores nationalitet og identitet og derfor hvis vi reducerer lid til udsigt til kun økonomisk støtte, men investerer mere, så udvikler vi os som samfund.

Tak.