

25. oktober 2018

EM2018/141

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse til FM 2020, som kategoriserer de lokale boligmarkeders potentiale, Nuuk undtaget, for at overgå til et mere markedsbaseret system for finansiering, handel og udlejning af boliger. Redegørelsen bedes ligeledes skitsere hvilke mulige tiltag, der kan iværksættes for at fremme denne udvikling. (Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai)

Vi vil først sige tak til Demokraternes Justus Hansens interessante forslag.

Vi er ét samfund. Vi er én valgkreds. Skatten ender i den samme kasse. Samfundet har ens rettigheder, som virker samlet.

Selvom det er sådan, så er der meget forskellig vilkår, hvad angår i dette tilfælde bolig og hus. Dette kan ikke blot accepteres.

Det massive byggeri i visse steder, hvor der bl.a. planlægges, at der i Nuuk vil komme til at bo 30.000 mennesker, hvor der bygges boliger, og så er der andre steder, hvor der overhovedet ikke bygges boliger. Der er tillige nogen, som siger, at der overhovedet ikke kan høres lyden af hammerslag, så stille står byggeriet.

Et sundt samfund, som oveni er ansvarlige for sig selv, er et samfund, som ønsker egen bolig til sig selv som familie med det formål at have en tryk tilværelse.

Der er visse steder, hvor man uden problemer kan søge lån fra Realkredit og bank, og det får således deres egen bolig i forhold til dem, som står på boligventeliste. Det er som om, at man bliver straffet om, hvor man bor henne. Det er noget, som vi står med beslutningskompetencen.

Vi har god forståelse for forslagsstillerens argumentationer, og vi mener, at forslaget er godt at støtte, ikke mindst er vi glade for, at Naalakkersuisut med stor forståelse for forslaget i forbindelse med rapport herom også vil inkludere dette, f.eks. som forslagsstilleren skriver, at det vil blive fremlagt til Inatsisartut ved forårssamling 2020.

Vi hilser forslaget positivt og takker forslagsstilleren, og henviser til at forslaget behandles i Boligudvalget.